

Op zoek naar zijn identiteit mag Europa het culturele erfgoed dat Karel de Grote achterliet en meer dan een millennium lang bewaard is gebleven, niet verlaten ... We moeten juist die waarden herontdekken waarin de diepere ‚ziel‘ van Europa weer herkend wordt.”

(Paus Johannes Paulus II. Bij de 1200e verjaardag van de kroning van Karel de Grote op 1e kerstdag in 800 in Rome, orig. dt. O.R. 17.12.2000)

**Belofte van de Heer voor het gebed**  
**“Wees gegroet Maria keizerin,**  
**Hulp der Christenen”**  
(zie voorpagina)

“Dit gebed is kostbaar: hoe meer het wordt gebeden, hoe meer mijn licht over Aken en Europa zal schijnen. Dit gebed is als een gouden sleutel die mijn hart en dat van mijn moeder opent en van daaruit de stralen van mijn genade en haar voorbede tot u laat komen. Hoe vaker dit gebed wordt gebeden, hoe meer de duisternis van Europa zal wijken! Want Aken is en blijft het middelpunt van waaruit ik de wereld in mij zal vernieuwen. Dit zal gedaan worden door mijn moeder, de hulp van christenen, de hemelse keizerin over de hele wereld! Zeg dit gebed en laat het zo vaak mogelijk overal bidden! De wereld en de kerk hebben dit gebed uit Aken nodig, deze sleutel tot het licht!”

(Volgens een decreet van paus Paulus VI uit 1966 is het toegestaan om zonder kerkelijke goedkeuring teksten te publiceren die verwijzen naar bovennatuurlijke verschijningen en boodschappen.)



**Neem contact op met:**  
Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.  
Rosenweg 1  
D-52078 Aachen  
info@maria-europa.eu  
<https://maria-europa.eu/nl>

Gepubliceerd: 08-2020



De miraculeuze afbeelding in de kathedraal van Aken

**Wees gegroet Maria keizerin,**  
**Hulp der Christenen,**  
**bid voor het u toegewijde diocees,**  
**vooral voor de bisschop,**  
**alle priesters en gewijde zielen,**  
**en speciaal voor een**  
**Christelijk Europa. Amen.**

De rozenkrans is de manier waarop de kerk over de mysteries van het leven van Jezus Christus nadenkt. De Moeder Gods verwijst naar de rozenkranspijp in Lourdes en Fatima. De heilige Johannes Paulus II voegde er de Lichtgevende Mysteries van de rozenkrans aan toe. Bovendien zijn er altijd rozenkrantachtige gebeden geweest die zijn ontstaan door speciale zorgen of behoeften, volgens een bepaalde spiritualiteit. In deze tijd van nood staat de hemel een nieuwe weg naar Gods genade toe door middel van de medaille en het boekje van de Patrones van het Christelijke Avondland.



**Beloften voor de medaille en de rozenkrans van de Patrones van het Christelijk Avondland**

“Deze medaille die gedragen of aan de rozenkrans bevestigd kan worden, zal overvloedige genade brengen aan hen die dit doen... Deze medaille in combinatie met een speciale rozenkrans (12 Weesgegroet ter ere van haar kroon boven Europa) zal echter een overvloed aan licht en geestelijk welzijn uitstralen” (belofte van onze Heer Jezus Christus).

“Na elk mysterie van de rozenkrans moeten het ‚Fatima Gebed‘ en de ‚Weesgegroet-Maria-keizerin‘ worden gebeden.”

Gebed van Fatima: “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.”

Onze Heer belooft verder: „Door de medaille en door deze bijzondere rozenkrans zal er in Europa, net als in Kana, een verandering plaatsvinden: de Heer zal door de bemiddeling van Maria, het water in wijn veranderen.

”De tijd is gekomen: het rozenkransgebed met de 12 Weesgegroet-Maria’s moet vaker worden gebeden! Het moet met veel meer ijver, vertrouwen en kracht worden gebeden! De duivelse terroristische aanslagen in Europa zullen zich vermenigvuldigen; er zal veel bloed worden vergoten voor de naam van mijn zoon! Maar ik belooft het je: Al degenen die de Europese Rozenkrans en de medaille dragen, zullen door mij, ja, zij en hun familie, in alle opzichten gespaard en beschermd worden! Draag de medaille en bid krachtig en vaak de rozenkrans van Aken!

Door meer geestelijke kracht, meer vertrouwen en meer vurigheid in dit gebed, zullen er over Europa overvloedige genade komen. Bid daarom vaak de ‚Weesgegroet-Maria-keizerin‘ om mijn bescherming over u en het continent te krijgen. Er moet meer gebeden en geofferd worden voor de paus en de kerk! Haal uw verdriet uit de boetedoening voor Europees verval: De nacht is over het Eutouw gevallen! Uw gebed zal het licht worden in deze duisternis.“ (belofte Onze Lieve Vrouw).

## **De kathedraal van Aken, de voormalige Maria-kapel van Karel de Grote, is het originele idee van een Christelijk Europees plan**

**Johannes Paulus II zei:**

“De door Karel de Grote geïnitieerde hervorming is nog steeds van groot belang: in feite is de reikwijdte van de hervorming veel groter dan alleen zijn succes bij het verenigen van verschillende politieke gebieden in de oudheid.

De grote bijdrage die Karel de Grote heeft geleverd aan de vorming van het Continent bestaat uit de grote synthese tussen de cultuur van het klassieke, overwegend oude Rome en de culturen van het Germaanse en Keltische volk. Deze synthese heeft zijn basis in het evangelie van Jezus Christus.

De eenheid van Europa kan niet met geografische middelen worden beschreven. Alleen door het christendom werd Europa een uniek continent.

Eeuwenlang is dit continent erin geslaagd om zijn waarden naar bijna alle delen van de wereld te verspreiden en zo een dienst te zijn voor de mensheid. Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat de ideologieën, die in de loop van de 20e eeuw ook een bloed- en tranenstroom veroorzaakten, voortkwamen uit een Europa dat zijn christelijke wortels wilde vergeten.

De grote figuur van de Europese geschiedenis, keizer Karel de Grote, herinnert aan deze christelijke wortels van Europa. Iedereen die naar deze grootse persoon kijkt, wordt herinnerd aan een tijdperk dat, ondanks de menselijke beperkingen die toen en nu nog steeds aanwezig waren en zijn, een indrukwekkend cultureel zenit laat zien op bijna alle gebieden.